



Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου

Ἄρ. πρωτ. 6

Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2021

Πρός ὄλους
τούς Λειτουργούς τῶν Γραφείων Κηδειῶν

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμόν 76/01-02-2021 ἀρχιερατικοῦ καί ἐνυπογράφου διοριστηρίου τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, τοποθετήθηκε ἡ ἐλαχιστότης μου στήν θέση τοῦ νέου Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου τῶν Κοιμητηρίων «Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου». Μέ τήν ποιμαντική εὐθύνη πού πηγάζει ἀπό τήν ἱερατική μου ιδιότητα, ἐπικοινωνῶ μαζί σας καί μέ τό παρόν ἔγγραφο, μετά καί ἀπό τήν διά ζώσης συζήτηση πού εἶχαμε.

Ἐσεῖς πού ἔρχεσθε σέ πρώτη ἐπαφή μέ τούς ἀνθρώπους πού ἀπώλεσαν τό οἰκεῖο τους πρόσωπο, εἶστε ἐκεῖνοι πού διαμορφώνετε καί κάποιες καλές ἤ κακές συνήθειες. Εἶναι ἀλήθεια πώς οἱ ἄνθρωποι σέ στιγμές ιδιαίτερες δυσκολεύονται νά βάλουν τήν λογική νά πρυτανεύσει καί ἔτσι εὐκόλα μπορεῖ νά παρασυρθοῦν καί στήν ὑπερβολή. Δέν θά ἐπιθυμοῦσα νά μετατραποῦν οἱ τελετές σέ κοινωνικές ἐκδηλώσεις κατά τίς ὁποῖες τό «φοβερῶτατον τό τοῦ θανάτου μυστήριον» νά καταλήγει νά εὐτελίζεται ἀπό τά συμπαρομαρτοῦντα ὅσα ὑπάρχουν σέ μία ὁποιαδήποτε τελετή, καί νά μήν προλαβαίνει κανείς νά συναισθανθεῖ καί τήν πνευματική διάσταση τῆς ἐκλεκτότερης αὐτῆς ἀκολουθίας.

Γιά τούς λόγους αὐτούς καί γιά τήν διατήρηση τῆς ἱεροπρέπειας τῆς ἀκολουθίας τοῦ μυστηρίου σᾶς ἀποστέλλω καί ἐγγράφως τά συμπεφωνηθέντα προφορικῶς κατά τήν πρώτη μας συνάντηση, προτρέποντας καί παρακαλῶντας γιά τήν πλήρη καί πιστή ἐφαρμογή τους:

1. Ἐξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό δέν θά τοποθετοῦνται πλέον σκίαστρα (τέντες) γιά κανέναν λόγο.
2. Οἱ ἀνθοστολιστές καί τά γραφεῖα δέν θά παρκάρετε στόν δρόμο μπροστά ἀπό τόν Ναό. Μπροστά στόν Ναό θά ὑπάρχουν αὐτοκίνητα ἰδιωτικῆς χρήσεως καί οἱ νεκροφόρες.
3. Ἐάν ἐπιθυμεῖτε νά ἔλθει ἱερέας νά τελέσει τρισάγιο πρό τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας στά νεκροστάσια τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης ἢ σέ αὐτά τῶν οἴκων τελετῶν, θά προσφέρετε τό ἀνάλογο φιλοδώρημα, τό ὁποῖο ἐπέχει θέση ἐθιμικοῦ δικαίου.
4. Ὁ στολισμός ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπερβαίνει τίς ἑξι ἀνθοσυνθέσεις, συμπεριλαμβανομένου στήν προσμέτρηση καί τοῦ Σταυροῦ ἐξ ἀνθέων. Ἐμεῖς θά προτρέπαμε τέσσερις ἀνθοσυνθέσεις, μαζί καί με τόν Σταυρό στήν κεφαλή τοῦ κεκοιμημένου, δηλαδή στό σύνολο πέντε.
5. Στά πόδια τοῦ νεκροῦ θά τοποθετεῖτε ἕνα μόνο κερὶ μέ τόν μεταλλικό Σταυρό.
6. Ὁ στολισμός δέν ἐπιτρέπεται νά διενεργεῖται τό νωρίτερο 2ὸ πρὶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πρώτης πρωινῆς καί τῆς πρώτης ἀπογευματινῆς, διότι εἶναι εὐνόητο ὅτι δέν μπορούμε νά μετατρέψουμε τόν ναό σέ νεκροστάσιο.
7. Ὅσοι ἐμπλέκονται στά τῶν τελετῶν πρέπει νά εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι. Μέ σορτσάκια, ἀμάνικα μπλουζάκια κ.λπ. δέν μπορεῖ κάποιος νά εἰσέρχεται στόν Ναό.
8. Ὅση ὥρα τελεῖται ἡ ἀκολουθία, παρακαλῶ νά μὴν καπνίζετε, φωνασκεῖτε, θορυβεῖτε ἀτάκτως ἢ πίνετε καφέ πέριξ τοῦ Ναοῦ. Ὁ σεβασμός μας στόν πόνο τῶν ἄλλων πρέπει νά εἶναι δεδομένος καί ὄχι ἀναζητήσιμος.
9. Τά φέρετρα θά παραμένουν ἀνοιχτά καί σέ καμία περίπτωση δέν θά κλείνουν, μέ ἐξαιρεση μόνο τίς περιπτώσεις τῶν σοβαρῶν ἀτυχημάτων. Ἐάν ἡ οἰκογένεια δέν ἐπιθυμεῖ νά εἶναι ἀνοιχτό τό φέρετρο, παρακαλῶ ἐσεῖς νά τοὺς ἐνημερώνετε ὅτι αὐτό ὀρίζει ἡ παράδοση τῆς Ἀγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία λέει: «δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν δῶμεν ἀδελφοί τῶ θανόντι» καί ὄχι «τῶ φερέτρῳ». Ἄλλωστε, τόσον καιρό ἐσεῖς πάλι οἱ ἴδιοι τοὺς συμβουλευάτε νά δεχθοῦν τήν μέχρι πρότινος ἀπόφαση νά εἶναι τά φέρετρα κλειστά· ἀφοῦ μπορούσατε νά καταφέρετε τό ἕνα, εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι μπορεῖτε καί τό ἄλλο.
10. Τά καπάκια τῶν φερέτρων θά τοποθετοῦνται ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
11. Στούς ἐνταφιασμούς θά ἔχετε στό φιαλίδιο κρασί καί λάδι, καί ὄχι μόνο κρασί. Ἡ Ἐκκλησία ὀρίζει νά ρίπτεται στό λείψανο κανδύλα. Ἡ κανδύλα κανονικά ἀνάπτεται μέ κρασί καί λάδι, καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἐκχέουμε κρασί καί λάδι. Μαζί σας θά ἔχετε καί φορητό θυμιατό ἀναμμένο.

12. Τρισάγια στους οίκους τελετῶν ἢ ἐξόδιοι ἀκολουθίες σε κεκοιμημένους πού επέλεξαν τήν καύση ἀπαγορεύονται κατηγορηματικῶς, σύμφωνα καί μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
13. Θά τηρεῖται κανονικά τό ὥραριο ἐκάστης ἐξοδίου.
14. Σέ κάθε ἐξόδιο ἀκολουθία θά παρίσταται μόνο ἕνας ἱερέας, χωρίς νά ἔχετε τήν ἔγνοια γιά περαιτέρω οἰκονομική ἐπιβάρυνση.
15. Οἱ ἱερεῖς τῶν κοιμητηρίων δέν θά ἐξέρχονται τῶν κοιμητηρίων γιά νά μεταβοῦν σέ ἐνορίες, προκειμένου νά παραλάβουν σωρούς. Οἱ σωροί ἢ θά ἔρχονται συνοδεία τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν ἢ ἀσυνόδευτοι.
16. Ἱερεῖς ἐκτός αὐτῶν πού διακονοῦν στό κοιμητήριο, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέρος σέ ἐξόδιο ἀκολουθία θά πρέπει νά ἔχουν τήν σχετική ἄδεια.
17. Ὅταν προσέρχεσθε στό γραφεῖο γιά νά λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη, θά προσκομίζετε καί θά παραδίδετε καί ἀντίγραφο τῆς ληξιαρχικῆς πράξης θανάτου, ὅπου ἐπάνω δεξιά θά ἀναγράφεται ὁ τάφος.
18. Γιά νά ἐκφωνηθεῖ σέ κάποιον ἐπικήδειος λόγος, πρέπει νά ὑπάρξει νωρίτερα συνεννόηση μαζί μου.
19. Τά μνημόσυνα, μετά τίς 15 Μαΐου 2021 καί ἐξῆς, θά εἶναι μόνο ὁμαδικά καί ὄχι ἀτομικά.

Ἀδελφοί, ἀπό τόν «ἀκολάκευτον αὐτόν δήμιον», ὅπως χαρακτηριστικά ἀποκαλεῖ τόν θάνατο ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δέν θά γλιτώσει οὐδεὶς ἄς μεριμνήσουμε λοιπόν, ἔτσι ὥστε, μέσα ἀπό τήν διακονία μας ἀπέναντι στους κεκοιμημένους ἀδελφούς μας ἀλλά καί στους συγγενεῖς καί φίλους αὐτῶν, νά μὴν εἶναι ἡ νεκρική μας φροντίδα «διαδικασία ἐμπορική» καί «μαζικῆς παραγωγῆς», προκειμένου νά γίνει καί γιά ἐμᾶς «μακαρία ἡ ὁδός».

Εἶμαι πάντοτε στήν διάθεσή σας γιά ὀτιδήποτε χρειαστεῖτε.

Μέ πατρικές εὐχές,

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί Ἱερατικός Προϊστάμενος

καί δικός σας συνεργάτης



Αρχιεπίσκοπος Νικόλαος Παπαγεωργίου
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ